



Färdigt vid Roparkorset

## Färdigt vid Roparkorset ute i skogen

Sju män och en traktor samlas vid hygget vid Rönningebotten. Först en lagom lång promenad genom skogen, sedan några timmars jobb – kamp mot myggen fick vi på köpet – men så stod det där - ett fast bord med soffor. Medhavd informationstavla sattes upp. Så hade vi gjort en del av det arbete vi tänkt oss vid platsen för det lagda stenkorset. Ett stenkors lagt under Roparerörelsen. Stenarna i korset varierar i storlek, men några präktiga stenar finns. Bakom korset finns en Roparsten placerad. Det var därifrån ropningen gjordes.

Så här är texten på en del av informationen som finns på tavlan. Vi vet inte när eller hur korset las. Vi vet inte av vem. Men visst kan vi utgå ifrån att här har hållits roparmöten på 1840-talet.

Det är en majestätisk plats och korset har lagts på högsta berghällen som är fylld med ståtlig renlav. Det är också något rofyllt, stilla och andaktigt över naturen här. Det är en plats vald med omsorg. Likaså ligger den avskild djupt inne i skogen. Det var ju när det begav sig på 1840-talet förbudet för människorna att samlas och hålla religiösa möten – om de inte hölls av en präst. Och hitut kom inga präster, hit kom skogsfolket, fattigfolket och mestadels kvinnor.

För Roparerörelsen som for som en orkan genom skogsbygderna i Småland, Västergötland, Närke och Värmland var i mångt och mycket kvinnornas rörelse. Det var en utpräglad frireligiös rörelse, men också en kvinnornas uppror mot männens kopiösa supande.

Njut av känslan, stämningen och atmosfären och skänk gärna en tanke till människorna som bodde och levde här förr, många otroligt fattiga, trots slit och släp varje dag veckan lång.

Uppe i Högsåsen finns fler berättelser och mer fakta om Roparerörelsen – en bortglömd del av bygdens historia.

Text: Ulf Sandberg

[Läs mer nyheter >](#)



Vi har förutom bord med soffor satt upp en informationstavla och börjat fylla den med information.

Sju män med gott humör



Två bilder som visar hur sju män – en står vid kameran - och en traktor alla med gott humör får ihop en fast soffor och bord.



Bilden tagen med fotografen stående på Roparstenen som står norr om det lagda stenkorset. Platsen är mäktig, majestätisk och vacker.